

HET ONTWIKKELEN VAN GEESTELIJKE GEWOONTES

GEWOONTE 1: Heb Jezus lief boven alles

Geestelijke volwassenheid wordt gemeten door liefde.

"Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn." (Lucas 14:26)

"En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart (hartstochtelijk) en met heel uw ziel (opzettelijk) en met heel uw verstand (bedachtzaam) en met heel uw kracht (met alles wat je in je hebt).

Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Er is geen ander gebod groter dan deze." (Marcus 12:30-31)

GEWOONTE 2: Ontmoet God dagelijks

"Welzalig is de mens die naar Mij luistert, door dag aan dag te waken aan Mijn poorten, door Mijn deurposten te bewaken." (Spreuken 8:34)

GEWOONTE 3: Bestudeer Gods Woord en handel hiernaar

"Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken." (Psalm 1:1-3)

"U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied." (Johannes 15:14)

"Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid, en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet." (Jakobus 1:25)

GEWOONTE 4: Leer van anderen te houden

Geestelijke groei vindt plaats in gemeenschap en in eenheid.

"Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt. (Johannes 13:35)

Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar.

Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft?"

(1 Johannes 4:20)

GEWOONTE 5: Dien anderen onbaatzuchtig

"Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen, en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen." (Marcus 10:45)

GEWOONTE 6: Geef het Goede Nieuws door

"En wat u van Mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen." (2 Timotheüs 2:2)

"En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Ga dan heen, onderrwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.

Amen." (Mattheüs 28:18-20)

