

Vragen ter overdenking & bespreking n.a.v. de preek

Vraag 1

Op zondag ging de preek over het kennen van God. Vertel de anderen in je Growth Group over jouw reis in het leren kennen van Hem.

Vraag 2

We spraken over de verschillende manieren waarop God ervoor heeft gekozen om Zich aan ons te openbaren – door de schepping, Jezus, de Bijbel, de Heilige Geest en Zijn gemeente. Wat heeft jou het meest geholpen om God te leren kennen?

Vraag 3

Rob sprak over de moeilijkheid die we soms ervaren om een relatie te hebben met een God die we niet kunnen zien. Heb jij het om deze reden wel eens lastig in je geloof? Hoe weet je hiermee om te gaan?

Vraag 4

Als Jezus zegt dat wie Hem heeft gezien, de Vader heeft gezien (Johannes 14:7-9), wat bedoelt Hij dan? Hoe “ziet” de Vader er volgens jou uit - hoe zou jij Hem omschrijven?

Vraag 5

Het is voor ons van grote waarde om te zien hoe de Drie-eenheid met elkaar omgaat, omdat Zij een voorbeeld zijn van hoe de relatie tussen ons als broers en zussen hoort te zijn. Kun je Bijbelteksten bedenken die beschrijven hoe de Drie-eenheid onderling verbonden is, die ons kunnen helpen in de omgang met elkaar?